



## **Det känns som vi i bott på Brändö hela vårt liv!**

I juni 2009 tog Päivi Nikoskinen med sig mannen Jari och barnen Sonja och Samu och flyttade från Mänttä i mellersta Finland till ön Jurmo i Ålands norra skärgård.

- Vi har ingen släkt på Jurmo, men vi har hyrt stuga på Åland i 10 års tid. En sommar blev vi väldigt goda vänner med en familj i Eckerö och när de flyttade till Brändö följde vi efter och semestrade där i två somrar.

Familjen trivdes så bra i skärgårdskommunen att de började drömma om ett liv på Åland. Päivi var den som slutligen tog initiativet till flytten.

- Det var ett stort beslut att lämna två fasta jobb och hus i Mänttä, men vi ville pröva något helt nytt. Först var Jari tveksam, men min idé väckte ändå en tanke som fick växa till sig under våren 2009. Vi bestämde oss för att börja med att försöka sälja huset, och när det blev sålt inom en vecka tog vi steget.

### **Stortrivs på Jurmo**

Ett bra beslut skulle det visa sig. Familjen har inte ångrat sig.

- Nu känns det som vi bott på Åland hela vårt liv. Fast det bara bor cirka 40 personer på Jurmo har vi aldrig haft så många sociala kontakter tidigare. Alla hjälper alla och ställer upp för varandra. I Mänttä fick Jari och jag pussla med arbetstider för att någon av oss alltid skulle vara hemma med barnen – här har vi hur många barnvakter som helst. Det är fantastiskt, alla på Jurmo vill vara med och ta hand om mina barn.

Päivi är också överraskad över hur enkelt det har varit att bli en del av samhället på Brändö.

- Vi är redan bekanta med alla, det är otroligt egentligen. Fast lite beror det nog på hur öppen man själv är som person – och att man anpassar sig och tar seden dit man kommer.

### **Nya jobbomöjligheter**

När flyttlasset gick var Päivi den enda i familjen som pratade svenska. Därför var det hon som ringde till Brändö Lax helt svenskspråkiga VD och hörde sig för om det fanns något jobb för Jari. Och det fanns det. Så Jari lämnade jobbet på pappersfabriken i Mänttä för det nya livet i Ålands skärgård.

Själv hann Päivi bo på Jurmo i en vecka innan hon var anställd på skärgårdsfärjan Vigen. Därefter blev det en sommar i Jurmobutiken med tillhörande cafeteria innan hon återvände till Vigen.

- Jag är utbildad näringstekniker och merkonom. Innan vi flyttade jobbade jag i både storkök och caféer och nu senast som försäljningsassistent i en av S-GROUPs mataffärer. Nu jobbar jag som kock och lagar mat i Viggens cafeteria och till personalen ombord.

### **Livet på en ö**

Att vänja sig vid skärgårdslivet har inte varit något problem.

- Jag saknar inget och tiden vi tillbringade med att till exempel gå på café i Mänttä, den fyller vi med annat. Fiske till exempel. Jag har alltid sprungit, men här motionerar jag mycket mer. Det blir långa promenader med hunden. Sedan finns det Highland Cattle på Jurmo, där är Sonja gärna med och hjälper till. Om vi vill shoppa eller besöka simhallen så ligger Åbo, Reso och Nystad bara en timme bort. Så jag har ingen panik.

Det enda som Päivi kan sakna är närheten till ett sjukhus. Särskilt som sonen Samu är diabetiker.

- Nu åker vi in till Mariehamn för kontroll tre gånger per år. Jag vet inte om vi har haft tur, men sedan vi flyttade har barnen inte råkat ut för några allvarliga sjukdomar. De var faktiskt mycket sjukare i Mänttä, där sjukhuset låg nära.

Päivi inser dock att livet på en ö inte passar för alla.

- Om du är beroende av gatlampor och att posten ska komma samma dag, om du ofta vill gå på teater eller om du vill ha nära till butiker och att de alltid ska ha öppet – då ska du inte flytta till skärgården. Livet här kräver lite mer planering och det gäller att tänka framåt. Å andra sidan går det inte så mycket pengar till onödiga inköp!